

AAN DE SLAG ALS VRIJWILLIGER

Heb jij zin om een vrijzinnig humanistische plechtigheid te begeleiden? Zit jij vol frisse, verrassende ideeën?

En wil je graag een plechtigheid vormgeven tot een persoonlijk en uniek moment? Laat van je horen, want dan ben jij de vrijwilliger die we zoeken.

Meer info op
www.deMens.nu

Voor meer info kan je terecht bij je lokale



Aalst	T 053 77 54 44	Leuven	T 016 23 56 35
Antwerpen	T 03 259 10 80	Lier	T 03 488 03 33
Bilzen	T 089 30 95 60	Lommel	T 011 34 05 40
Bree	T 089 73 05 00	Maasmechelen	T 089 77 74 21
Brugge	T 050 33 59 75	Mechelen	T 015 45 02 25
Brussel	T 02 242 36 02	Mol	T 014 31 34 24
Diksmuide	T 051 55 01 60	Roeselare	T 051 26 28 20
Eeklo	T 09 218 73 50	Ronse	T 055 21 49 69
Genk	T 089 51 80 40	Sint-Niklaas	T 03 777 20 87
Gent	T 09 233 52 26	Sint-Truiden	T 011 88 41 17
Halle	T 02 383 10 50	Tienen	T 016 81 86 70
Hasselt	T 011 21 06 54	Tongeren	T 012 45 91 30
Herentals	T 014 85 92 90	Turnhout	T 014 42 75 31
leper	T 057 23 06 30	Vilvoorde	T 02 253 78 54
Kortrijk	T 056 25 27 51	Zottegem	T 09 326 85 70
Leopoldsburg	T 011 51 62 00		

Ontdek de lidverenigingen van deMens.nu op
www.deMens.nu/lidverenigingen

deMens.nu vertegenwoordigt Nederlandstalige vrijzinnig humanistische verenigingen in Vlaanderen en Brussel. Vrijzinnig humanisme is een levensbeschouwing gericht op vrijdenken, zingeving en menswaardigheid. Met de rechten van de mens als referentiekader staat het geloof in de mens centraal. Vlaanderen of Brussel, er is altijd een huisvandeMens in je buurt. Kom eens langs op werkdagen tussen 9 u. en 16.30 u. of maak een afspraak.

www.deMens.nu
info@deMens.nu
Brand Whitlocklaan 87 bus 9
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
02 735 81 92

V.U.: Freddy Mortier - Henri Pirennelaan 72 - 9050 Gent.
Onder auspiciën van de Unie Vrijzinnige Verenigingen vzw,
Brand Whitlocklaan 87 bus 9 - 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe.



EEN BELANGRIJK MOMENT. MAAK ER IETS PERSOONLIJKS VAN.

Vrijzinnig humanistische
plechtigheden



EEN PLECHTIGHEID ZOALS JIJ HET WIL

- Vier zinnig de geboorte van je kind
- Maak mee de overgang in het leven als kind of jongvolwassene
- Toon je keuze om samen door het leven te gaan
- Neem op je eigen manier afscheid van een dierbare
- Creëer een ander overgangsmoment dat je wil delen met familie en vrienden

UNIVERSEEL BETEKENISVOL

Stilstaan bij overgangsmomenten in het leven. Het gebeurt overal ter wereld en krijgt vaak vorm tijdens een viering of een plechtigheid. Maak die momenten nog betekenisvoller door ze te delen met familie en vrienden.

UNIEK, INSPIREREND EN PERSOONLIJK

De invulling van zo'n betekenisvol moment verschilt van persoon tot persoon. Voor vrijzinnig humanisten is het de mens zelf die zin en betekenis geeft aan dit ene leven. Wil jij een plechtigheid op maat, met aandacht voor je verhaal en concrete wensen? Dan ondersteunt een vrijzinnig humanistisch consulent je hierbij graag. Hij of zij helpt je op weg, inspireert je of schrijft zelf een aantal teksten uit. En dat kost je helemaal niets!

Plechtigheden



Geboorteplichtigheid

De geboorte van je kind doet je als ouder even stilstaan bij de zin van het leven. Het is een ontroerend moment dat je niet zomaar wil laten voorbijgaan. Je verwelkomt je kind op je eigen manier.



Lentefeest (6 jaar) en Feest Vrijzinnige Jeugd (12 jaar)

Bij een Lentefeest en Feest Vrijzinnige Jeugd vieren de kinderen op een feestelijke en waardevolle manier hun stap naar een grotere wereld. Dit gebeurt doorgaans met een gemeenschappelijk georganiseerd feest via lokale feestcomité's.



Trouwen of samenleven

'Ja, ik wil'. Wie kent deze zin niet? Hij doet je dromen van innige verbondenheid, een stevige band met je partner. Vier deze op een unieke manier.



Afscheidsplichtigheid, herdenking

Dood hoort bij het leven. Ooit krijgen we allemaal te maken met het overlijden van een dierbare. Wij helpen je om dit moment te omkaderen. Zo kan je op een mooie en persoonlijke manier afscheid nemen.

