



NOOIT MEER OORLOG HERDENKEN

De voorbije vier jaar werd de Eerste Wereldoorlog uitvoerig herdacht. Komt er nu een einde aan het herdenken van de Grote Oorlog? Heeft oorlogsherdenking überhaupt wel zin? Kan de herinnering aan oorlog de vredesgedachte aanwakkeren? Wie zijn de winnaars en verliezers van het herdenkingstoerisme?

In deze tentoonstelling, gecureerd door **deMens.nu**, wordt het herdenken van de Eerste Wereldoorlog belicht aan de hand van kritische vragen bij sfeervolle foto's van **Patrick Goossens**.

een initiatief van

de mens.nu
is vrijzinnig humanistisch



Vrijdag 7 september 2018, 20:00

VERNISSAGE IN HET GEUZENHUIS GENT, met Freddy Mortier (voorzitter deMens.nu), Christophe Busch (directeur Kazerne Dossin), Patrick Goossens (fotograaf) en muziek van kc woong (winnaar Freedom of mind 2018).

7-16 september 2018

Geuzenhuis Gent
Kantienberg 9
9000 Gent

17-23 september 2018

huisvandeMens Brussel
Saintelettesquare 17
1000 Brussel

24 september-7 oktober 2018

HaBoBib Haacht
Verhaegenlaan 5
3150 Haacht

23-30 oktober 2018

huisvandeMens Sint-Niklaas
Stationsplein 22
9100 Sint-Niklaas

1-7 november 2018

Fort van Breendonk
Brandstraat 57
2830 Willebroek

8-25 november 2018

Out of a Box -
Vrijzinnig Antwerps Trefpunt
De Burburestraat 11
2000 Antwerpen

27 november-7 december 2018

GO! atheneum De Ring Leuven
Tiensevest 62
3000 Leuven

8-23 december 2018

VLC Noorderlicht Blankenberge
J. van de Puttelaan 1
8370 Blankenberge

1-11 februari 2019

huisvandeMens Sint-Truiden
Kazernestraat 10/001
3800 Sint-Truiden

De tentoonstelling loopt tot eind 2019. Het volledige programma vind je op demens.nu/tentoonstelling

In samenwerking met



VLC Noorderlicht Blankenberge

Met dank aan de Instellingen voor Morele Dienstverlening

de mens.nu
is vrijzinnig humanistisch

een initiatief van

