

ZAHIR filosofische babbels

Welkom op onze maandelijkse filosofische babbel van
16 februari 2023, met als thema:

KAN MEER BEWAPENING



de VREDESONDERHANDELINGEN DICHTERBIJ BRENGEN ?



Het verlangen naar NOOIT MEER OORLOG klinkt veelbelovend optimistisch en toch werden en worden er sinds eeuwen heel wat oorlogen gevoerd.

Volgens Sun Tzu (2500 jaar geleden) 'Bestaat de grootste prestatie eruit het verzet van de vijand zonder strijd te breken' of 'De beste oorlog is diegene die niet dient gevoerd te worden'.

Volgens Thomas Van Aquino (13^{de} eeuw) moet oorlog uitsluitend worden gevoerd met het oog op het bewerkstelligen van vrede.

Kan meer bewapening helpen om vrede te bewaren? Kan bij oorlog het opdrijven van de bewapening helpen om om zo snel mogelijk vredesonderhandelingen serieus op te starten?

Heb je zin om hierover met open geest en respect voor de mening van de andere filosofisch te oefenen, dan ben je van harte welkom in

GEUZENHUIS

Kantienberg 9 te 9000 Gent

Voorlaatste buitendeur bel 'SOS'

van (deur 19u45) 20 tot +/- 22 uur

foto's, beeldbewerkingen, beeldstilismen, contract en info:

gustaaf de meersman

Videokontakt.gdm@proximus.be

0472 02 66 39