



levende boeken aan het woord

OVER ALCOHOLVERSLAVING, SEKSUEEL MISBRUIK
EN LEVEN ALS BRANDWONDENPATIËNT





levende boeken aan het woord

OVER ALCOHOLVERSLAVING, SEKSUEEL MISBRUIK
EN LEVEN ALS BRANDWONDENPATIËNT

Levende boeken, u zegt? Ja zeker, boeken in de vorm van échte mensen van vlees en bloed, die hun eigen verhaal brengen. Stuk voor stuk hebben zij vooroordelen aan de lijve ondervonden. Maar achter die vooroordelen schuilen altijd echte mensen, personen met een inspirerend verhaal over verlies, geluk, ziekte, hoop en herstel.

Drie mooie, moedige personen stelden zich kandidaat om te getuigen als levend boek. Ze delen elk hun ervaringen met als doel stereotypen te doorbreken en meer begrip en verdraagzaamheid in de samenleving te brengen.

Ontdek hun verhaal! Waarom? Omdat verhalen over veerkracht krachtig en inspirerend zijn.

Donderdag 24 oktober 2024 van 19 – 21.30 uur
Kerk Westvleteren
Westvleterendorp 1 – Vleteren
Gratis

Schrijf je vooraf in:

<https://app.tedenbeheer.be/vleteren>

057 40 93 26 of Kristel.lermytte@poperinge.be

